



Maranatha Mare

Februarí 2016

Jaargang 43 No 1

By die poskantoor as nuusblad geregistreer

De Veilige Kust

Een laatste groet, de trossen los.

Het schip verlaat de kade
en tot het zich aan mij onttrekt
sla ik het wenend gade.

'Een goede vaart!' roep ik nog eens,

dan daalt de stilte neder.

Ik zie dat zich de lucht verruimt,
steeds zonniger en breder.

Kijk, aan de einder daagt de kust,

daar zal de sloopje landen
en rusten in de zilv'ren gloed
van zachtgekleurde stranden.

Daar is het waar verlost zijn,

ontdaan van al hun pijnen

en zal God zelf dicht bij hen staan,

Zijn liefde laten schijnen.

Weet, naar dat land ben jij op weg,

daar zal de morgen dagen

en zullen eng'len hemelhoog

jou als op vleug'len dragen.

Daar wacht de rust en zaligheid,

die kind'ren Gods begeren

en zul je in der eeuwigheid

bij Vader thuis verkeren.

Frits Deubel

overgenomen uit "God help dragen" – Gedichten vol bemoediging

De zin van leven, de zin van dood

Soms blijft het leven hetzelfde. Soms gebeurt er iets en alles verandert. Dood verandert alles, vaak op een heel ingrijpende wijze. De afgelopen tijd zijn veel mensen in onze gemeente en kring gestorven.

Het is makkelijker om de dood van een geliefde te accepteren als die oud was en het echt moeilijk heeft gehad. Of een zieke die heel erg moest lijden. Maar een onverwachts verlies kan het leven ineens zo zinloos laat voelen. Het rouwproces ontwricht lichaam, ziel en geest en ook het alledaags komen en gaan van het leven.

In een concentratiekamp in die Tweede Wereldoorlog waar omstandigheden moeilijk en de dood alledaags waren, dacht de psycholoog, Victor Frankl, na over de zin van het leven, de liefde, het werk en de dood.

Kan de dood die mensen van zin ontroofd, in zichzelf zinrijk zijn?

Het feit van de dood, het feit van eindigheid, zegt Frankl, helpt ons om te begrijpen hoe kostbaar het leven is. Dat het niet verkwist mag worden. Dat we het beste daarmee willen. De zin van de dood is dat we het leven zullen appreciëren en ons ervoor inzetten om ervan te genieten en het beste ervan te maken.

Vaak leven we alsof het leven nooit een einde zal hebben. We verkwisten het kostbare leven en onze kostbare energie op zorgen en stres. We verkwisten onze tijd met wat niet belangrijk is en stellen uit wat wel belangrijk is. Niet wijs. Als de dood ons treft, schrikken we en beseffen plotseling hoe kort en kostbaar het leven is. Dan bedenken we onze prioriteiten en nemen ons voor om meer aandacht aan de belangrijke mensen en zaken te geven. Dat duurt vaak niet lang en dan zijn we weer terug bij de oude manieren van doen.

Vanuit psychologisch perspectief, met Frankl, kunnen we inzien dat de zin van de dood ligt in de eindigheid die ons aanspoort om voorzichtig met het kostbare leven en onze kostbare tijd om te gaan.

Vanuit een theologisch perspectief, met Paulus, kunnen we inzien dat de zin van de dood ligt in het einde dat de dood brengt aan ons vergankelijke aardse bestaan, onze tentwoning. Opdat we een vast gebouw bij God kunnen hebben. Vergankelijkheid wordt overkleed met onvergankelijkheid, met Gods eeuwigheid.

Daarvoor hoeven we echter niet te wachten op de dood en het hiernamaals. We hebben het al, hier en nu. De eeuwige God is met ons in dit vergankelijke bestaan.

God-met-ons *is* de zin van ons bestaan, *is* nu reeds onze realiteit. God-met-ons in leven en dood betekent dat *beiden* geen angel meer hebben.

God-met-ons is de zin van al de categorieën van Frankl: de zin van het leven, de zin van de liefde, de zin van werk én de zin van de dood.

Yolanda Dreyer

Gemeentenieuws

Wij beginnen deze nieuwe jaar 2016 met veel veranderingen, verdrietige berichten en dankbare berichten in onze gemeente:

- Eind november 2015 kregen wij bericht van onze **organist Richard Steinmann** dat hij niet meer in 2016 de organist van de Maranatha Kerk zal zijn. Richard speelt al ruim 15 jaar orgel in onze gemeente. Richard was ook een aantal jaren ouderling en bracht een rijke kennis van liturgiek aan de gemeente. Richard en Linda hebben samen menige erediensten een speciale aankleding gegeven met bloemen en kleuren. Richard heeft ook een aantal jaren deel genomen aan de eredienst commissie en waardevolle inzetten op de commissie geleverd. Richard deed mee aan de Johannesburg Axis Group of Churches en was verantwoordelijk voor de eerste Zondag Gaudete oecumenische dienst in onze kerk, op de derde Advent zondag een aantal jaren geleden. Richard heeft ook een aantal keren een cantorij voor Kerst of Pasen bij elkaar geroepen en onderricht.

Op 25 december 2015 hebben wij afscheid genomen van Richard. Er stond een half uur vooraf samenzang van Kerstliederen en een uitgebreide kerstdienst op het agenda voor de laatste keer dat Richard zou spelen, maar dat ging helaas niet door : er was geen stroom. Namens de kerkenraad en gemeente : ***bedankt Richard en Linda voor jullie bijdragen aan onze gemeente en wij wensen jullie alleen maar het beste voor de komende jaren!***

- Op 21 december 2015 kregen wij bericht van **Ds. Carusta van der Merwe** dat zij haar contract met de gemeente beëindigt en niet meer in 2016 werkzaam in onze gemeente zal zijn. Zij legde het als volgt uit:

Ek gaan in 2016 in voltydse hoedanigheid by die Hervormde Teologiese Kollege betrokke wees en ek wil hierbenewens ook verder studeer. Ek versoek daarom vriendelik dat die jaarlikse kontrak met die gemeente waarbinne ek sedert September 2010 aangestel is op 31 Desember 2015 ten einde loop.

Dit was 'n voorreg om vir vyf jaar in die gemeente werksaam te kon wees en ervaring op te doen. Die liturgiese vryheid en breë teologiese horisonne waaraan ek in die gemeente blootgestel is, het my eie geloofslewe verryk en geïnspireer en ek is u dankbaar daarvoor. Ek bid u voorspoed en seën toe vir die toekoms en vertrou dat God soos nog altyd in die verlede in en deur u sal bly werk.

Carusta was de afgelopen 5 jaar werkzaam in onze gemeente en heeft een grote bijdragen geleverd met huisbezoek, de Pneuma Groep, een Bijbelstudie groep, en erediensten leiden. Een hoogtepunt was de ordening van Carusta als predikant in onze gemeente op 14 April 2014. Op navraag melde Carusta dat zij geen officiële afscheid van de gemeente wilde hebben. Wij willen wel langs deze weg Carusta van harte bedanken voor de enthousiasme en ijver

waarmee jij je werk in onze gemeente deed. In de afgelopen 5 jaar heb jij heel veel mensen bezocht aan huis en in ziekenhuis. **Vriendelijk bedankt Carusta dat jij zo van ganse harte deel was onze gemeente, en wij wensen jou Gods rijkste zegening op jou studies en nieuwe baan!**

- Op 28 december 2015 overleed Jan Smit en zijn uitvaartdienst vond plaats op 9 januari 2016 om 11 uur vanuit onze kerk, met Ds. Joop Lensink als voorganger en Richard Steinmann als organist – zie verderop in memoriam.
- Op 7 januari 2016 overleed Nellie Gentenaar en haar uitvaartdienst vond plaats op 14 januari 2016 om 10h00 vanuit onze kerk, met Ds. Joop Lensink als voorganger en Richard Steinmann als organist – zie verderop in memoriam.
- Op 10 januari 2016 speelde Milton Webber als de nieuwe organist voor het eerst in de Maranatha Kerk – **welkom in onze gemeente Milton!**
- Op 11 januari 2016 overleed Aad van der Kuil en zijn uitvaartdienst vond plaats op 19 januari 2016 om 11h00, met Ds. Yolanda Dreyer als voorganger en Milton Webber als organist – zie verderop in memoriam.
- Op 22 januari 2016 overleed Tobie van Wyk – broer van Tanya van Wyk.
- Op zaterdag 23 januari 2016 kwamen een aantal kerkenraadsleden en belangstellende bij elkaar in Sardes om plannen te maken voor het komende jaar 2016 en kwamen tot de volgende conclusie: **er is steeds een plaats en toekomst voor onze gemeente, ook in 2016!**
- Op 25 januari 2016 was het 35 jaar geleden, op 25 januari 1981 dat onze Yolanda geordend werd als predikant in de Fonteinedal-studentegemeente in Pretoria. Wat deze ordening zo uniek maakt is dat Yolanda de eerste vrouw predikant was die in de Nederduits Hervormde Kerk geordend werd.

Yolanda was met haar studies als predikant begonnen terwijl ze wist dat de mogelijkheid er was dat zij als vrouw niet geordend zou mogen worden. Toch is de onmogelijke gebeurd en zo is de weg geopend voor vrouwen predikanten, waarvan wij in deze gemeente een aantal kennen: Tanya van Wyk, Anneli Botha en Carusta van der Merwe.

Yolanda wij willen deze merkwaardige gebeurtenis niet voorbij laten gaan en samen met jou terug kijken op de afgelopen 35 jaar. Een groep vrouwen van onze kerk deden ooit een cursus en ieder werd gevraagd om een visie voor haar leven te formuleren. Yolanda melde dat haar visie was om de gezagsstructuren in de NHK meer inclusief te maken. Dat sluit mooi aan bij de visie van onze gemeente: wij hebben ook een inclusieve theologie. Alhoewel de afgelopen 35 jaren niet altijd makkelijk waren, zijn wij als gemeente blij dat dat wij sinds 1994 deel mochten zijn van jou reis. Langs deze weg willen wij jou feliciteren en laten weten dat wij jou waarderen en ondersteunen en dankbaar zijn voor jou als onze predikant.



Jan Smit
29 september 1933 - 28 december 2015

Pappa

Met een droevig hart sta ik voor u om even wat te vertellen over mijn vader die meeste van jullie ook goed kennen. Een man met een 82 jaar levensloop heb je veel over te vertellen maar we houden het kort anders sta ik hier morgen nog.

Op de 28ste September 1933 werd de 4de laatste zoon van mijn Opa en Oma Smit te Heemstede, Holland geboren. Mijn vader zei altijd dat hij een leuke jeugd gehad heeft ondanks de tweede wereld oorlog. Toen de watersnood in Zeeland was in 1953, en mijn vader die tijd in militaire dienst was heeft hij daar nog geholpen om zandzakken te vullen.

In 1958 kwam hij als 25 jarige naar Zuid Afrika toen al met het vliegtuig waar de meeste nog met de boot vanuit NL kwamen. Hij begon als stagiaire te werken bij de Zuid Afrikaanse luchtdienst waar hij 27 jaar gewerkt heeft. Omdat rond die tijd een stroom van Nederlanders naar Zuid Afrika kwam, leerden hij al snel andere jongere Nederlanders kennen en ontstond de Nederlandse Vereniging in Zuid Afrika. Daar was het gezellig en leerden hij al snel mijn moeder kennen. Ze werden verliefd en trouwden ze in December 1960 in NL. Ze kwamen weer terug en begonnen hun leventje in Kempton Park. Al snel werd mijn nu overleden broer, Jan geboren, en toen kwam Ad en onverwachts en ongepland nog een meisje erbij en dat was ik.

Ze wilden graag hun eigen zaak beginnen en zo werd de koper handel van M. Smit - Doelman geboren. Dat was hard werken geblazen want mijn vader bleef ook nog bij het vliegveld werken. Maar oh, wat hebben ze samen lol gehad en ze kris krasten door het land met hun vrachtje koper om aan hun klanten te verkopen. Het waren goede jaren en ze hadden veel geluk zei mijn vader altijd. Veel tijd en mooie herinneringen heeft hij ook van dit Kerk gebouw waar hij 58 jaar lid van was. Sinds de bouw ervan waar hij ook aan mee hielp, was hij trouw aan deze kerk. Iedere zondag ging hij weer met plezier naar de kerk al was het hoe ver om te rijden! Het was zijn geloofsfamilie waar hij het ook gezellig vond en uit volle borst mee kon zingen. Zijn stem kwam toch meestal er boven uit totdat hij niet meer kon komen en stil werd, en zijn vaste plekje leeg stond. Hij heeft veel genoten van het leven, natuurlijk met z'n droevige momenten. Hij reisden veel over de wereld met mijn moeder en ook alleen. En toen mijn moeder in 2004 overleden is gingen hij en ik verder wat ik zeer zeker zal missen, ook samen met Alexis en Marijke.

Op 18 Augustus 2015 viel hij op een parkeer terrein. En als verpleegkundige weet je wat voor na gevolgen dit kan hebben op deze leeftijd. Voor ruim vier maanden was het het een strijd voor hem waar hij toch niet meer boven op kon komen met veel complicaties, tot 28 December 2015 werd zijn stem stil en blies hij zijn laatste adem uit. *Hij wist dat zijn plekje in de hemel eindelijk klaar stond voor hem toen hij zei "I'm going home"*.

We zullen je missen Paps en Opa maar we weten dat u geloof zo sterk was dat u nu bij Hem en Mamma mag zijn en de leuke herinneringen kan niemand van ons af pakken.

Opa

My sister and I were extremely fortunate to have had the privilege to get to know and spend time with our Opa throughout the years. As with every person there are certain things you will just never forget. From the age of nursery school right up to our Matric year Opa was there every Tuesday waiting at the school gate to fetch his grandkids, with Classic FM playing in the background. I wouldn't be surprised if that is the only radio station that radio has ever played. He loved coming to support at our school and culture events, if it was my sister playing the violin, or I with my netball games, all the way to our matric farewells, if there was an invite he was there.

Opa was always there for us.

That was our Opa.

When we were younger we would all drive up to Ballito to stay at Opa's holiday home. Opa loved the sea. And if he wasn't in the water with us, he would park himself on the beach chair, have his coffee in his hand and just enjoy. He could sit there for hours. Dat vindt hij heerlijk.

That was our Opa.

I still remember days when Opa still had his boat and we would go onto the water, and he gave everyone a turn to steer. After my gran's passing we made a couple of trips to Holland with him, and my mom. We will never forget the Jacuzzi sessions we had with him, with ice coffee, wines and chips. During the last months he went through some hallucinations and we could exactly see what Opa was passionate about, as he would see boats and planes flying past him.

That was our Opa.

After my gran's passing we all grew a lot closer, and a few years later he grew very fond of Tante Ina. They became very close, enjoyed many cups of coffee and went on holidays together to the coast. They shared some very good memories together and he loved the gezelligheid. The is what Opa loved: gezelligheid. He regularly visited friends and even in his last days he was still greeting everybody at the home as he was wheeling himself around. When it came to himself, he always found many things from this new technology driven generation so amusing and funny. His favorite word was probably “ongelooflijk”, “unbelievable” and when I was in Holland, and held regular skype sessions, we would magically appear on screen, it was again unbelievable how it all worked for him. He would say ‘o daar is ze weer”.

That was our Opa.

There are some typical things that Opa always did. He loved his soup and applemoes, he would run around the pool twice after a swim, he probably watched every tennis game, and would cycle around his neighborhood in the mornings, and was probably one of the loudest people you could hear when it came to singing at the church or carols.

That was our Opa.

There is one thing I must say, in the last four months of battling with his health, every time I asked him how he is doing, no matter how much discomfort he was in, he would say “ja goed hoor,” I have a little this and a little’ that maar hoe gaat het daar . He was always interested, positive and put up a good fight.

That was our Opa and we loved him.

Bedankje

Net als Alexis iedereen bedankt heeft in de Herdenkingsdienst van mijn vader, Jan Smit, wil ik ook nog graag langs deze weg iedereen bedanken voor alle bezoeken, telefoontjes en e – mails met het overlijden van mijn vader.

Zeer gewaardeerd.

Arma



Nellie Gentenaar
27 februari 1922 - 7 januari 2016

Liefste Mama, Dearest Mom, Granny, Oma, Mother in law, friend

It is with sadness that we have to say goodbye to you, but also with thankfulness that you have been released from your earthly bondage. *You are now free, you can sing and walk and do all the things you did in your very productive lifetime.* You will be with those you love who have gone before you and you will be whole again.

Thank you for being with us for so many years. You helped us when in need, supported us, you gave us your unconditional love even when we made mistakes, you were always there for us. As young children our tears were dried, wounds were patched and when older you still consoled and offered advice for life's problems. Your hands made so many beautiful things in embroidery, knitting, painting, sewing and I remember our first Christmas in South Africa when you were working late into the night sewing new dresses for Christmas for us. Then there was the wholesome "echte Hollandse kost", and later, influenced by the new environment and different people there were other wonderful tasty dishes. Your baking skills were not to be sneezed at either. You were a

wonderful grandmother, who loved your grandsons and subsequently their wives deeply, and more recently your beautiful great-granddaughters.

We had fun times together, on holidays in Sedgefield, Kruger Park, Mabula Lodge, Durban beach timeshare, our long leave trip by ship to Holland, special nights out and many other occasions and just being at home. I remember lying on the floor of your flat in Braamfontein during the night watching a lunar eclipse, just you and Louise. Then there was the time when Marja's horse Mahdi deposited you in the river at Sani Pass! But you got up and continued on our excursion. You were always ready to try anything. The last years haven't been so good for you and we've missed the outings we used to have. But I'm very glad we've had those times of golden memories.

Involved in associations like Hollandse Bejaarden Club, Neerlandia singing with Ge's choir and the church choir, Oranjehof Retirement Village management, and many other involvements, you made a meaningful difference in the lives of many people. You were also so caring for Aunt Jane, granddad's sister in her declining years, as you were for so many others when they were ill or in need. Times were often difficult but we came through them. You made many sacrifices for us which weren't always appreciated at the time. Thank you for everything. Farewell mom, we will love you always,

"You will live among the stars and those who come behind will always look up."

Till we meet again,

Marja, Loes and the family

This is a Eulogy for my grandmother, Nellie Gentenaar

I welcome everyone who has gathered here today, and I would like to thank you all for attending this memorial service. However, I would like you all to think of this not as an occasion of sadness but rather as a celebration of her life.

My granny was born in the Netherlands on the 27th of February 1922.

After the 2nd World War she married my late grandfather, Willem Hamwijk in 1945 and they subsequently had two children: my mum Marja and my aunt Louise.

In 1955 she and her family immigrated to South Africa, where she lived for the remainder of her life. In 1968 she was blessed with her first grandchild, my brother Rance and two years later she became a granny for the 2nd time when I was born.

In 1974 she was re-married to my late grandfather Ge' Gentenaar. They remained married till his death.

In 2007 she became a great-grandmother with the birth of my oldest daughter, Dakota and then again in 2011 when my second child Mila was born.

I remember having a feeling of such pride of few years ago when all four generations of our family were photographed together. I felt so privileged that

my daughters got to know their great grandmother especially as it's quite unusual to see families with four generations all living at the same time.

I am grateful and amazed that my granny lived such a long life. Her lifetime spanned almost 94 years and in her life she has seen many wonderful and terrible events and changes in the world including: World War 2, the first manned space flight, the first man on the moon, the invention of Television, computers, the internet, and of course the one thing that had her absolutely baffled and confounded...the Cell Phone.. I think the only part she understood about the cell phone was: push the green button when it makes a ringing sound. The rest of it was all Greek to her.

I remember many years ago trying to explain to her all the features on her first cell phone and I think I gave up after a couple of minutes when I remembered that I couldn't even get her to understand how to work her Video machine.

To put into perspective the length of her life, I want to share with you a memory I have. Once, I was sitting watching a documentary on World War 2. It was about some historic battle that took place somewhere in Europe about 65 years ago. My Granny glanced at the TV and said to me – “hey, that looks familiar “ – to which I replied “It should Gran, you were actually there !”

Although she was not very astute when it came to technology, she was very passionate about at least two things in her life: her family and her singing. She enjoyed singing in the Dutch choir and at every opportunity she got, including while cooking and doing house work!!

She was very partial to more traditional type of music. I remember once I tried to introduce her to an alternate type of music – namely hard rock. The response I got was “this is not singing, this is shouting”.

My Granny was a warm and compassionate person who loved and cherished her family. She was a caring, attentive mother, grandmother and great grandmother, with a kind and happy nature.

Our memories of her will be cherished in our hearts forever.

I love you and will miss you Gran. Till we meet again!

Grandson Brad



Aad van der Kuil
7 maart 1922 - 11 januari 2016

Nagedachtenis aan pa

Pa, Adrianus van der kuil geboren 07/03/1922 te Rotterdam van Jacob van der Kuil en Cornelia van der Kuil -Witzenburg.

Pa is zijn loopbaan begonnen in september 1937 tot en met 1953, bij Werf de Hoog, scheepswerf en machine fabriek, waar hij zijn passie voor schepen kreeg. Gedurende de oorlog in Europa moes pa als krijgsgevangene werken in Duitsland waar die niet veel over sprak. Na de oorlog is hij getrouwd op 03/08/1949 met Marie van der Kuil-Metz.

In 1953 besloten Pa en Ma om te emigreren naar Zuid Afrika en om te vestigen in Johannesburg. Het leven in Zuid Afrika was niet makkelijk voor ze, maar door harde werk en doorzetting vermogen hebben ze een goed leven opgebouwd.

Wij als kinderen hebben altijd de beste gekregen van pa, al ging het soms niet makkelijk, en daar respecteren we je voor.

In 1954 is pa aangesloten bij de Nederlandse gemeente in Johannesburg stad, en in ongeveer 1958 is de Maranatha kerk in Parktown van de grond af gebracht

en daar heeft pa zijn helen leven aan toegewijd. Ik herinner me nog dat ik soms op een zaterdag mee mocht en terwijl de Nederlandse mannen allemaal aan het werk waren mocht ik in de bouw zand hopen spelen.

Pa is door de jaren in de kerk diaken en ouderling geweest en in latere jaren was hij de koster van de kerk waar hij zijn plichten elke zondag ten volle en puntje precies toepaste, en ook zo met de onderhoud van de kerk. Pa was ook lid van de Maranatha kerk koor waar die voor heel wat jaren lekker kon mee zingen uit volle borst.

Door de jaren heeft pa ook meegedaan aan alle kerk bazaars waar hij met ijver meehielp om alles op te zetten voor de grote dag, waar hij de haring stalletje bemande op de dag, bulderend "lekkere verse haring". Ook was pa betrokken bij Oranje Hof bazaars voor inzameling van fondsen,

Pa was ook een van de stichters van Animo toneelgezelschap. Ik weet nog dat er coulisses gemaakt moesten worden voor de toneel opvoeringen en dat leden mee hielpen om die in mekaar te timmeren, en de opvoeringen waren altijd spectaculair.

Om even terug te gaan naar pa z'n eerste loopbaan, ik vond een getuigschrift van Werf de Hoog net voor pa emigreerde naar Zuid Afrika en dat daar stond in: "Hij verrichte de hem opgedragen werkzaamheden tot ons volle tevredenheid, is ijverig en betrouwbaar. Op zijn gedrag valt dan ook in geen enkele opzicht iets aan te merken" en dat was pa, hij mopperde soms wel maar de taken werden gedaan.

Pa jij staat op het verhoog vandaag om eer te ontvangen, je was een geweldige vader en vriend voor ons allemaal en we respecteren je voor de leven en de opvoeding die je ons gegeven hebt. Jij gaf altijd 110% en ook deed je alles voor je medemens en beloning daarvoor wou je niet. Jij was een down to earth person, en heb je een goeie leeftijd van 93 jaar bereikt, je was moe en het was tijd om te gaan rusten samen met ma en daar een hemelse engelen koor te beginnen .

Pa we zullen je missen, groeten en tot wederzien, van je kinderen, kleinkinderen en overgroot kleinkinderen.

Martin

Pa

Een stille rustige vader die er altijd voor ons was,
Die ons steunde in alles dat we aan wilden pakken,
Maar toch stelde hij ook vragen als hij het ergens niet mee eens was,
Een vader waar we zoveel van mochten leren,
Hij stond altijd klaar om ons, en anderen te helpen,
Zoals jullie van Martin hoorden heeft hij een rijk en vol leven
gehad waar rechtvaardigheid de boventoon voerde.

Een man en vader met een groot hart van goud
Wij zijn niet bedroefd omdat we hem hebben verloren,
maar dankbaar dat we hem hebben gehad.
Fijne herinneringen geven ons kracht,
Zijn liefde voelen wij altijd om ons heen
En daarom citeer ik:

De mensen van voorbij
zij worden niet vergeten
De mensen van voorbij
zijn in een ander weten
Bij God mogen zij wonen
daar waar geen pijn kan komen
De mensen van voorbij
zijn in het licht, zijn vrij
Je vader blijft je vader
zo eigen en vertrouwd
Je wilt hem niet graag missen
omdat je van hem houdt
Maar eens dan komt de dag
dat je hem moet laten gaan
Je verstand zegt dat het goed is,
maar in je ogen blinkt een traan.

Vorig week Maandag
Keek God rond in zijn tuin
En zag een lege plaats.
Toen keek hij neer op onze aarde
en zag jouw moe gelaat.
Hij deed zijn armen om je heen
en nam je mee om uit te rusten.
Gods tuin moet wel prachtig zijn;
hij neemt alleen de beste.
Pa je bent nu bij ma in Gods koninkrijk
Zingen samen heerlijke liederen tot Zijn eer.
Rust zacht lieve papa.
Lieve Martin, Ada, Ferry en jullie gezinnen:
Toch een kleine blijk van dank en waardering van mij en Henriëtte voor alles dat
jullie de jaren dat wij in Nederland wonen eerst voor ma en pa en later voor pa
hebben betekend en gedaan; voor alle liefde en tijd.

YOU GUYS ARE THE BEST

Petro

Dank betuigingen

Ik zou dan de dank betuigingen doen, maar dat kan je niet net zomaar doen en had ik gedacht om dat dan een beetje in te kleuren. Het mag dan ook niet te lang duren want Pa was altijd zo tijd gebonden en punctueel en juist daarom heb ik Pa z'n horloge bij me te herinneren dat het niet te lang moet duren. Hij was altijd precies op tijd en ik dus niet. Ik voel nog steeds zijn ogen op mij neer kijken en dan weet ik het al.

As I have just said, dad was always extremely punctual and on time and for that reason I brought his watch with me to remind that time is important.

Anyway here we go:

- Collinge Funeral Directors – thank you for your care and expertise in what you have done for us.
- Silverstream Retirement Village – To Neil the caretaker that dad could always chat to about odds and ends and daily life. A big thank you to sisters Sonja and Elaine, the caring nursing staff that always attended to our father with the greatest of care for any medical situation he had. It was never a burden.
- Aan jullie zijn vrienden – wat meer moet ik zeggen als ik al deze mensen hier voor mij ziet zitten. Dat is voor mij alleen een bewijs dat het goed was. Nooit sprak pappa kwaad over anderen. Hij zou altijd luisteren, hij zou altijd helpen als hij de vermogen had om dat te doen. Twee linkerhanden had hij ook niet en maakte hij altijd een plan om problemen op te lossen. Gewoon aanpakken zij die dan en sta niet met je handen in je zakken. OF hij zei niks en keek je maar aan MET DIE OGEN. Wij danken jullie allen voor alle telefoontjes, emails, etc. Te veel om op te noemen, vrienden van heinde en verre. Andrea beschreef haar opa als een man van zijn woord en altijd bereid om andere te helpen. Wij als familie bedanken jullie dat hij jullie vriend/vrienden mocht wezen en jullie nabijheid in deze tijd.
- Anafi – our caretaker at the church who is probably taking care of the cars outside like he usually does. Anafi and dad were the greatest of friends. Together they would tend to the maintenance of the church and the surrounding grounds. Thank you Anafi for being a friend to the Madala.
- Hanja en haar helpers voor de natje en droogje na de dienst. Altijd staat Hanja weer klaar: hoeveel mensen denk je dat er komen?, kan ik dit en kan ik dat bestellen?, het is goed Hanja, jij weet al hoe het moet, als er ook appel gebak is, want dat was een favoriet van pa.
- Aan Antoinette voor de verzorging van al de bloemen die jullie hier zien. Zo had pa ook een liefde voor bloemen en planten. Vaak ging die in zijn tuintje toe die nog in zijn huisje met mamma woonde om te pruttelen en planten water te geven. Dit was zijn ontsnapping en wegkruip plek – in de

tuin- en om stiekem en sigaretje te roken. Dank je Antoinette – de bloemen zijn uit de kunst en bedankt Willem voor de verschaffing van de bloemen.

- Milton Webber achter het orgel – muziek en koor was de liefde van Pa en Ma. Dat bracht de vrolijkheid in huis. Pa met zijn bassen stem ging nooit tegen zijn zin naar koor repetitie. Iedere Maandag avond, week na week naar koor oefening en onderweg nog een paar mensen ophalen. Dank je Milton voor je inzetten en orgel spel.
- In de laatste jaren ging Pa niet meer elke week naar de kerk, maar als die dan ging dan was die weer zo tevreden en gelukkig. Op de zondagen dat ie dan wel ging dan haalde wij (Ellen en ik) hem op bij zijn huisje. En altijd weer zij die 'Ik ga wel mee – Als het niet te veel moeite is en hebben jullie geen afspraken na die tijd'. Ook nooit kwamen wij op tijd om hem op te halen en dan keek die weer op zijn horloge. Ik denkt dat mijn horloge het niet meer doet – nee pa wij zijn gewoon een beetje laat – O ja, zei ie dan? En als we dan weer naar huis gingen van de kerk dan vroeg ik hem, en hoe vond je de prediking Pa? Begreep je het en kon je het allemaal horen en verstaan. Dan schudde hij zijn hoofd en zei - waar haalt ze (dat is nou Yolanda) het elke keer weer vandaan. Knap hoor, hoe zij dat weer in mekaar gezet heeft. Dank je wel Yolanda voor deze boodschap en wat jij kon betekenen voor onze vader.
- Aan onze nicht Loes Ridderhof, bijgestaan door Nicholas haar man. Altijd stond Loes klaar voor ons, om ons uit te helpen. Elke tweede week ging Loes pa ophalen voor zijn check-up en infuus bij zuster Rene Ernst en dan naar de Nedbank om geld te halen en dan nog soms een lekkere kop koffie drinken. Er zijn geen woorden om jou te bedanken en de geduld wat nog daarbij komt. Heel veel dank. Loes hersteld van een knie operatie en wij wensen haar en haar familie sterkte toe met een spoedige herstel.
- Aan de familie: Martin en Elma, Angélique en Dean met Hope en Paige, Monique and Paul met Ethan; Ada en Willem met Cornè, Marcel and Irene; Ellen(you are my star) met Bernard en Andrea, Petro en Henriëtte. Dank je wel voor jullie en wat jullie, elk op zijn eigen manier voor pa of opa mochten betekenen. Ook de steun die wij elkaar mochten geven in deze korte zware tijd. *De groeten en sterkte die ik hem gaf van jullie allemaal op de avond van zijn operatie stuurde hij ook terug met een glimlach op zijn gezicht. Hoe laat is het nu zij die – het is wel laat geworden hè?*
- Aan ons Hemelse Vader zeggen wij dank u Heer, dank u voor het leven van onze pa, opa en vriend die wij mochten kennen. Dank u dat wij hem mochten lenen van u voor 93 jaar.

Pa, ga nu in vrede. **Ferry**



Milton Webber

Opleiding

- Nationaal Diploma: Taalpraktijk. (Taaldynamica, Taal-en-vertaalpraktijk) Kaapse Technikon
- Voltooi thans BA(Mus) (Duits en Muziekgeschiedenis) Unisa
- Trinity College Performers Certificate
- Unisa orgel gr 8 (met lof)
- Deelneming aan Unisa-orgelacademie (1995 en 1996)
- Deelneming aan Unisa-orgelsymposium (2013)
- Lid van Zuid-Afrikaanse Kerkorgelistenvereniging

Ervaring

- Gereformeerde Kerk Noordrand 2005 t/m 2014
- Nederduitse Gereformeerde Kerk Vasco 1999 t/m 2003
- Nederduitse Gereformeerde Kerk Sonnekus 1995 t/m 1999
- Kerken waar ik inviel : NGK Pinelands, Rondebosch United Church, NGK Monte Vista, NGK Durbanville, NGK Bergsig (Durbanville), NGK Aasvoëlkop, Andrew Murray Church Pretoria, Gereformeerde Kerk Lyttelton, Gereformeerde Kerk Verwoerdburg, Methodist Church Rosebank

Agenda februari 2016		
dinsdag 2	9h00 – 13h00	Kerkkantoor
zondag 7	10h00	Eredienst Ds. Y Dreyer
dinsdag 9	9h00 – 13h00	Kerkkantoor
woensdag 10	Aswoensdag	
zondag 14 1^{ste} Lijdenszondag	10h00	Eredienst Ds. Y Dreyer Koffiedrinken
dinsdag 17	9h00 – 13h00	Kerkkantoor
donderdag 18	10h00 19h30	KOFFIECLUB Bijbelstudie Noorden – Rieneke 011 704 3602
zondag 21 2^{de} Lijdenszondag	10h00	Eredienst Ds. Y Dreyer Kerkenraadsvergadering
dinsdag 23	9h00 – 13h00	Kerkkantoor
zondag 228 3^{de} Lijdenszondag	10h00	Eredienst Ds. Y Dreyer Eredienstcommissie

Dienstrooster februari 2016				
	7 februari	14 februari Koffiedrinken	21 februari	28 februari
1	F vd Kuil	C Reinten	E de Jong	I Tanzer
2	KJ Leeuw	E de Jong	F vd Kuil	T van Wyk
3	M Letterie	W Strydom	J de Jong	R Boer
4	HR Kettner	HR Kettner	N Knoester	HR Kettner
5	I Pol	A Basson	L Dibb	I Pol
Begroeting	W Kruger	P Reinten	A Knoester	M Letterie
Bloemen	HR Kettner	E Reinten	S Reinten	F Smal
Koffie		K Strydom M van Zee		

Verjaardagen februari 2016

maandag 1	Claudia Schmidt	084 418 9575
dinsdag 2	Margreet Gaymans	011 608 2088
woensdag 3	Janny Pol	082 561 1623
donderdag 4	Jurgens Bekker	082 650 6572
vrijdag 5	Wilma de Jong	082 376 0308
zondag 7	Hetty Venter	082 665 9134
vrijdag 12	Wessel Reintjes	011 828 5236
maandag 15	Ina Voorneveld	
dinsdag 16	Maaïke vd Toorn	011 827 5822
donderdag 18	Emmy Reinten	083 440 7649
dinsdag 23	Gina Bianchi	
woensdag 24	Matthias Boer	
vrijdag 26	Charleen Strydom	011 436 0210
vrijdag 26	Leon Venter	082 444 2345
vrijdag 26	Catharina de Wee	011 435 5943
zondag 28	Stefan Smit	072 666 7902
maandag 29	Emma Schutte	084 713 7725

MARANATHA KERK	
Webadres	http://www.nlgemeente.co.za
Facebook	http://tinyurl.com/FBMaranatha
Straatadres	Sherborneweg 3, PARKTOWN
Postadres	Nederlandsprekende Gemeente Postbus 84552 GREENSIDE 2034
Predikante	Ds Yolanda Dreyer 012 348 9850 / 082 893 2104 yolanda.dreyer@up.ac.za
Kerkkantoor Dinsdag ochtend 9h00 – 13h00	Arma Blaauwhof 011 726 1409 nlgemeente@mweb.co.za
Bank Details	Beneficiary: Ned. Hervormde Kerk Nedbank Current Account 1979 316872 Branch: Nedbank Fox Street, Code 190805
Scriba Redactrice Mare	Ellen van der Kuil 011 478 1082 / 083 626 3272 evdkuil@gmail.com
Scriba Registratie	Hanja Kettner 012 654 7692 / 082 546 8471 hanja.kettners@vodamail.co.za
Kassier	Marco van Wieringen 011 442 9696 marcovw@mweb.co.za
Koster	Ferry van der Kuil 011 478 1082
Organist	Milton Webber 081 493 9756 translations@telkomsa.net